

# Şiirler

## CANSUYU

Bir çoban ateşi  
 yanıyor nefesin  
 Döşümün kırçıl çalılarında  
 Ve batana dek uyku sersemi  
 Kutup güneşleri gibi düşlerin  
 Tut ki bir kışı yakıyorsun ocakta  
 Kozalaklarla meşe palamutları  
 Düşe kalka  
 ortalıkta  
 dolaşmakta

Ve yaladıkça yalaza diliyle duman  
 Tüm yeraltı örgütlerini yüzümün  
 İy'oluyor iy'oluyor ilkgözağım sinüzit

Körfezde de böyle olmuştu güzün  
 Sular havalardan daha geç soğuduğu için  
 Tütmeye başlamıştı kükürt  
 Ve çiçek aşılı yalılarıyla karşı kıyı  
 Boyacıköye karıştıydı açıkta  
 Benim fersûde tavus türkülerin gibi şimdi

Nitekim açık mavi saçlarımda aman  
 Köpükten nalınlarıyla bahriler yarışmakta  
 İki çıplak bir zaman  
 İnsanoğlu yaşasın dünya yaşarmakta  
 Yüzümü ağartıyor senin pırl pırl kokun

Ateş böcekleriymiş meğer o lāvanta çiçekleri  
 Külbent keselerde kokuşup giderlerken  
 Tebdili mekânda artık ferahlıklar keşfetmekte  
 Uçmaktalara uçuyorlar onun için de

Öyle yeşil bir yeşilsin ki sen gelecekte  
 Bakmaya kıyamıyorum şimdiden  
 Ve cansuyum can verdikçe köklerine  
 Sevinçten ağlıyor bir fesleğen

Demek ki  
 Bu hâli bu güzeli bu yeşili  
 İlle de bugünkü kendi hâliyle  
 Görüp göstereceğiz diye  
 İhlamurlar budamak  
 Şiir değil bundan böyle

## DEĞİŞİM

İnce uzun bir hayvan  
 Çarpıyor  
 Çarpıyor  
 Çarpıyordu kendini taşlara.  
 Canı mı sıkılıyor  
 Can mı çekişiyordu yoksa?  
 Yok efendim dedi yanındaki adam  
 Gömlek değiştiriyor yılan  
 Bu hallerden anlarız dedi az çok  
 Biz de sınıf değişmiştik bizaman

## ON KASIM DOLAYISIYLA TELEVİZYONDAKI UYGUNSUZ BİR YAYIN ÜZERİNE

## VE KOMİSER KOLOMBO

Haldun Taner'e

Ne fecaat adamları ki bunlar  
 Daha başlanmadan bile doğru-dürüst tenkide  
 Hânendeleriyle sâzendeleriyle sözleşivermişler  
 bu akşam  
 Sarakaya alıyorlar o yere göğe sığdıramadıkları  
 Mustafa Kemal'i  
 Galt'saray kalecisi Yasin var ya, çocuk haklı  
 olarak  
 Takım yattığında suçlayacak birini bulurlar  
 herzaman dediymiş  
 Yasin kadar da mı olamadı koskoca  
 Mustafa Kemal  
 Büyük Nutku'nu tango hâlinde söylediğinde!

Vay hafiye rüzgâr vay!  
 Sıcakların nereye taşındığını  
 efendice tahkike yanaşmış  
 Hafiften zatülcenp muşambasıyla  
 Havadan sudan  
 dereden tepeden  
 hoşbeşti derken  
 sabah beri  
 Yaprak izlerini alıyor çınarın  
 Yandın çavuş yandın!  
 Böyle bir sonbahar iptidâsında  
 Tutuklanmıştı zavallı Amerika da

