

Kapitalist Ekonomide İş, Sınıf Bilinci ve Yabancılaşma Sorunu

İnsan «çalışan» bir canlı türündür. İnsanın doğa ile olan ilişkisi sadece doğanın verdiği meyveleri toplayıp tüketmek değil, bunları daha faydalı hale getirmek için değiştirmektir. İnsan hayatının yaratıcı yanı da işte budur.

İlkel topluluklarda iş, insanın en önemli ve doğal ihtiyaçlarını karşılamak için gereken üretim temeli üzerine bina edilmişti. Topluluklar büyüp, sınıfı toplumlar doğrultusunda gelişince, temel ihtiyaçların karşılanmasıın ötesinde giderek artan bir artığın yaratılmasına doğru bir baskı da başlamıştır.¹ Egemen sınıf(ler) tüm hukukî ve idarî yapıyı bu amaç çevresinde örgütlenmiştir².

Modern kapitalist toplumda ise, iş, kuruluş amaçları çalışanların kendi kullanımları için basit üretim yapmaları hedefinden çok uzak olan kurumlar içinde örgütlenmiştir. Kapitalist işletmenin ana amacı, üretim sürecinden en fazla oranda artık-değer elde etmektir. Bu sürecin bir başka adı da sermaye birikimidir.

Bu perspektiften bakılıncá, kapitalist toplumda hayatını sürdürmek için çalışan herkes, sermayenin amaçlarını (birikme ve yoğunlaşma) yerine getirmek için çalışıyor demektir. Bunun anlamı şudur: insan emeğinin ereği, insan hayatının anlamı, sermayenin ereği tarafından belirlenmektedir. Bu düzen içinde bireyler ancak işletmenin devamı için gereken artık-değer yarattıktan sonra temel ihtiyaçlarını karşılayacak payı alabilirler. Sistemin varlığı, bireyin varlığından öne geçmiştir artık.

Tarihte (köleci ve feudal toplumda olduğu gibi) başka artık ürün/emek elde etme biçimleri de vardı. Bu dönemlerde geleneksel yöntemlerle üretim yapan zanaatkârin, çiftçinin veya hayvan yetiştiren köylünün elinden ürettiği ürünün bir kısmı alındığı halde, bunlar, genellikle üretim uğraşlarında özerktiler. Sa-

dece kapitalist üretim biçiminde sermayedar ve/veya onun tayin ettiği yönetici kadro, iş sürecini kendi çıkarları doğrultusunda (en fazla birikim sağlayacak şekilde) sürekli olarak yeniden örgütlerler. Bu düzenlemeye iş birimleri birçok işçi arasında bölünerek tüm üretim süreci yönetici kadronun denetimi altına sokulur.³

Bu iş-bölümü içinde çalışan kişi için işin bütünlüğü tamamen kaybolmuş ve ürün ile emek arasında bir kopukluk meydana gelmiştir. İşte bu süreç, yabancılasmış emeğin temelini oluşturur.⁴

Yabancılaşma kavramının ardından, mülkiyetin bir başkasına devri yatar. Kapitalist ekonomide emekçi, üretim araç ve gereçlerine yabancılaştırıldığı (yani bunlar bir başkasının mülkiyetine geçtiği) gibi, ürününe, ürününden elde edilen değere, kısaca üretim sürecinin tüm sonuçlarına yabancılasmıştır.⁵ Bütün bu kayıplarına karşın, emekçinin kendisine emeğinin karşılığı olduğu söylenen bir ücret verilir.

Bu bakış açısından işliğinde görülmektedir ki, kapitalist bir toplumda iş, ekonomik ve psikolojik kayıpları dolayısıyla üretim sürecine (hayatını kazanmak için yaptığı işe) kayıtsız veya düşman bir emekçi kitlesi tarafından görülmektedir. Kapitalist üretim ilişkilerinin özünde yatan bu düşmanlık, sermayenin olaganüstü bir yönetim ve denetim sistemi yaratmış olmasının sonucudur. Çalışan insanın yaratıcılığına ve katmasına büyük ölçüde kapalı, daha büyük oranda artık-değer elde etmeye yönelik hiyerarşik ve otoriter (anti-demokratik) iş örgütlenmesi yöntemleri, emeği doğal olarak yabancılasmış ve düşman etmiştir (etmektedir)⁶.

Bu yöntemler önceleri iş-gününu uzatmakla başladı, sonra daha modern iş teknikleri geliştirilerek iş-günü kısaltıldı. Bu sayede

emek ucuzlatıldı. Emeğin ucuzlatılmasında kullanılan en yaygın uygulama, çağdaş üretimin küçük birimlere ayrılarak, her birimin, bilgisi, eğitimi ve becerisi hemen hemen hiç olan, birbirleriyle yedek parça gibi kolayca değiştirilebilen işçilere yaptırılmıştır. Böylece üretim, hemen hemen her dalda, oldukça becerili ufak bir grup işçi yerine, basit emekçilerin oluşturduğu geniş bir emek denizi tarafından yürütülür. Bu durumda, becerisiz pek çok işçinin ve coğunlukta ve birbirleriyle rekabette olduğu bir ekonomide, emeğin değeri düşecek, bireylerin kazancı doyumluk düzeye, ailelerin kazancı ise doyumluk düzeyin altına inme eğilimi gösterecektir.

Üretim küçük, basit iş birimlerine bölünince o iş için gerekli bütün düşünce ve yaratıcılık öğeleri (becerileri) ayıklanacak ve işçi iş sürecinin tamamı üzerindeki bilgisini ya tümüyle yitirecek, ya da bu bilgiyi hiçbir zaman edinemeyecektir. O halde iş ne kadar karmaşıklaşıır, bilimselleşir ve makinalaşırsa, işçi, yaptığı işi o kadar daha az anlar, teknolojik olarak geriler ve emege yardımcı olsun diye benimsenen makinanın kölesi haline gelir. Modern teknoloji de, geleneksel iş-bölmünü (emekçinin/üreticinin denetlediği) yok edip, üretim sürecini sermayedarin/yöneticinin denetimi altında bütünlleştirerek bu süreçte katkıda bulunur.

Bugün sanayileşmiş ülkelerde toplum bir yanda büyük ölçüde emekleriyle (kol ve kafa) geçinenler, öte yanda üretim araçlarına ve/veya sermayeye sahip olanlar olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır. Bu ülkelerin nüfusunun yaklaşık olarak 3/4'nün çalışanlarından oluşmasına karşın Marx'ın⁷ sözcülüğünü yaptığı emekçilerin sosyalist devrimin bilinci öncülerini olma durumu gerçekleşmemiştir.

Marx ve onun izleyicileri, bireysel üreticilerin proletarlesmesinin ve «kendi içinde» bir sınıf oluşturmasının giderek onların proletar bir sınıf bilinci kazanmalarına yol açacağına inanmışlardır. Bu tez şu temele oturtulmuştur: Sermaye birikimi, bireysel/özerk üreticileri işçileştirir, onları giderek fakirleştirir (sermaye birikimi hacmiyle görelî olarak) ve fabrika v.b. büyük üretim birimlerinde bir araya getirir. Bu kollektif üretim birimlerinde (ve onların simgelediği iş örgütlenisi içinde) işçiler üretimin toplumsal (veya kollektif), niteliği ile üretim araçlarının mülkiyetinin özel niteliği arasında çelişkiyi kolayca görebilirler.⁸

Ne var ki, bu bekleyiş boşça çıktı. Açıklanan çelişkinin devrimci aydınlar tarafından israrla gösterilmesine karşın, sanayileşmiş ülkelerin işçi sınıfları sosyalist devrimin öncülerini olmadılar.

Devrimci bir işçi sınıfı bilincinin doğması nedenleri arasında: 1) işçilerin görelî refahı —ki bu refah kısmen emperyalizmin nimetleri, kısmen sosyal devletin hizmetleri ile gerçekleştirmiştir; 2) Amerika Birleşik Devletleri ve belli başlı kapitalist Avrupa ülkeleri iş-güçlerinin etnik farklılıklar taşımasından ötürü sömürünün ve en kötü işlerin azınlıklara ve göçmen işçilere yüklenmesi ve bu ayrı rumi sürekli kılanırırıktığının yaygınlığı; 3) kitle haberleşmesinde ve haberleşme araçlarında tekelleşme ve teknolojik, tüketim kültürünü yayan eğitimin ve reklamcılığın varolan düzene yükseltme ve kaçınılmaz gösterme etkileri sayılabilir. İşçi sınıfı bilincinin gelişmesini önleyen bu dış etmenlere bir de yukarıda değişen üretim sürecinin (iş örgütlenmesinin) nesnel özellikleri de katılmalıdır⁹. İşte, iş sürecinin bu nesnel özellikleri Marx ve izleyicilerinin bekledikleri iş-yerinin bilinc yaratandan etkisinin otomatik ve kendiliğinden olmadığını göstermektedir.

KAPITALİZMİN TEKEL EVRESİNDE İŞ ÖRGÜTLENMESİ

Gerçekten de, kapitalizmin tekeli evresinde iş süreci, işçileri hem birleştirici, hem de dağıtıçı (bireyselleştirici) bir özelliğe sahiptir. Hernekadar, işçiler bugün büyük, modern üretim birimleri içinde toplu olarak üretim yapmakta iseler de, bu gelişme işin tümünün görülmesi için gerekli bilgi, yetenek ve yaratıcılığın işçi için yok olması pahasına gerçekleşmiştir. Bu örgütsel yapı sürdürük işi örgütleyen işveren veya onun (onların) varlığını gizleyen yönetim kadrosu, üretim için gerekli öğeler olarak kalacaklardır. Onların varlığının devamı hem yeniden ve toplekün bir örgütlenisi önleyecektir, hem de böyle bir ihtiyacı karşınlığında bu öğelerin ortadan kaldırılması toplumsal bir gereklilik olarak belirmeyecektir (Kanımızca gerek «karma ekonomi», gerek «halk sektörü» gibi iktisadi programların ardında hep bu olgu yatkınladır¹⁰.

Siyasal alanda aynı şey sosyal-demokrasi içinde ileri sürülebilir). Bu durumda işçinin (asıl üreticinin) katısından ve bilgisinden tamamen soyutlanmış bir iş (üretim) süreci, yönetici bir kadroya (sermayedar, idareci, plancı, mühendis v.b.) doğal olarak ihtiyaç gösterenektir. Bu durum tüm üretim sürecinin işçiler tarafından denetlenmesine dayanan işyerinin sosyalist örgütlenmesiyle —iş-demokrasisi ile— çelişktir. Şimdi, bu çelişkiyi besleyen modern kapitalist iş-orgütlenmesinin temel niteliklerine daha yakından bakalım.

Büyük üretim birimleri fizik olarak birleştirici (kollektifleştirici) bir işlev sahiptir. Ama kapitalist iş/üretim örgütlenisi bütünlük (ve bütünleşme) duygusunu birtakım yollarla önlüyor. Bunlardan en önemlisi üretimin seri haliinde düzenlenişidir. İş tempusu, ya yürüyen bir şerit, veya her aşamada bir işçinin yeni bir parça eklemesi veya fiziksel katkısını gerektiren bir süreklilik ile sağlanır. Bu iş-bölümü, işçileri, yapılan iş veya ürüne katkıları bakımından birleştirici olmaktan çok, katkılardan ortak sonucunu göremedikleri, değerlendiremedikleri ve ortaklıklarının koşullarını sapmayıadıkları için, ayırcıdır (atomize edicidir)¹¹.

Ayrıca, bu seri iş-bölümü/şirketini, bir otomobil fabrikasında, bir petro-kimya tezisinde, bir demir-çelik kuruluşunda olduğu gibi muazzam mekansal dağılıma tabidir. İşçiler aynı iş koşullarının baskısını duysalar bile, aynı işyerinde bir bölümün işçileri obur bölümün işçilerini tanımlazlar bile. Aynı işi yapan grup üyeleri bile iş zamanında çok yüzeysel biçimde etkileşebilmektedirler. İş sürekli olduğundan, son derece dikkat istemektedir. Bu öğelere iş hızını da eklemelidir: çoğu kez işçi durduğu yerden iş saatleri boyunca ayrılamaz bile. İş yaparken konuşmak ise, birçok işyerini «kirleten» gürültü yüzünden imkânsızdır. Zaten yönetici kadro işçilerin birbirleriyle yakınlık kurmalarını verimi düşürecegi ve dayanışmayı artıracağı gerekçeleriyle her türlü yöntemle önlemeye çalışır.

Bütün bu etmenler iş-güçünün «ayrımasına» (decollectivization) yol açar. Fakat, kapitalist iş sürecinin ayırtıcı karakteri sadece iş örgütlenişinden kaynaklanmaz. Kullanılan teknoloji ve bu teknolojinin yarattığı makinalar da bu amaca hizmet eder. Kapitalist

ekonomide teknoloji seçimi, bilinçli olarak katmanlı (hiyerarşik), otoriter ve ayırtıcı bir iş düzenlemesi ve onun yeniden üretimi için gerekli koşulları oluşturmak gayesini güder¹². Şu halde, iş/üretim sürecinin böyle örgütlenmesi, toplumun genel katmanlı örgütlenmesinin ve onun doğurduğu tüm eşitsiz ilişkinin hem bir nedeni, hem de sonucudur.

Modern teknolojiyle getirilen ve kapitalist iş yönetimi ile desteklenen ayırtırma olgu, emekçi her türlü yaratıcı yetenek ve ruhsal doyumdan soyutladığı gibi, iş/üretimin toplumsal niteliği ile, üretimin nimetlerinin (ürünlerinin) bireysel niteliği/amacı arasındaki çelişkiyi de kamufle eder. Bu yüzden de, umulanın tersine, modern kapitalist evrede büyük işyerleri kollektif bilincin beiği olacağına, güçsüzlik duygusunun, toplumsal tecrüdin ve bireyselliğin doğduğu yerler olmuştu¹³.

BİREYSEL KÜLTÜRÜN NESNEL KÖKENLERİ

İş örgütlenisinin bu ayırtıcı ve bireysel-leştirici nitelikleri karşısında, insanlar, umut, yaratıcı yetenek ve enerjilerini iş alanından çekerek, modern kapitalizmin sunduğu başka (belki geride bıraktığı tek alternatif olan) bir alana, bireysel hayatı, yöneltmek zorunda bırakmıştır.

Bireysel hayat, ileri derecede sanayileşmiş olan toplumlarda önce, artık nesnel kökenleri ortadan kaldırılmış olan cemaati yeniden ve yapay olarak, yaratmak arayışı biçiminde gelişti. «Suburb» denen kent-dışı mahalleler, oyun, kültür, din ve etnik kökenli derneklerle bu arayış sürdürdü. Bugün varılan aşama, hippi (veya başka kontr-kültür) kültürlerinin yarattığı toprağın ortak mülkiyetinden doğan çocukların ortaklaşa benimsendiği kommunlerin ortaya çıksamıdır. Ne var ki, farklı bir üretim biçiminin toplumsal dokusunun ürünü olan cemaati arayış, geniş kitleler için başarılı olmadı. Ama bu toplumsal-psikolojik boşluk doldurulmalıdır ve nitekim iki ana kültür ile dolduruldu: 1) Üstün-insan kültür; 2) mal fetischizmi.

Tüm hayatını ve geleceğini denetleyen bir sistemin baskısı altında kapıldığı endişe ve güçsüzlik duygusu sahte bir süpermen kültü ile kapatılmaya çalışıldı. Süpermeni, süperkadın, süper-fare, yarasa-adam ve nihayet

biyonik adam izledi. Bu olmayan kahramanların gömleklerini milyonlarca genç giydi, adalarına hayranlar kulüpleri oluşturuldu. Üstün güçleriyle ayrıca tatlinsiz kitlelerin şiddete (ipatolojik dışlaşmaya) ihtiyaçını da karşılayan bu kültürel sapma, yine şiddet ögesinin ağır bastığı kiran kirana sportif faaliyetler teşvik edildi. Kitlelerin katılmadan, uzaktan izledikleri ve kendileriyle özdeşleşdikleri biyolojik özellikleriyle bile oynanarak hazırlanan yarışmacıların karşılaşıkları spor yarışmaları geliştirildi, yüceltildi ve vazgeçilmez bir mal olarak topluma sunuldu.

Öte yandan, psikoloji ve psikiyatrinin tüm imkânları kullanılarak dalga dalga insan hayatıının her alanına ve anına nüfuz eden reklam, bireysel hayatın «gerçek» ve «gerçeğin» insanı sarmalayan türlü renkte ve nitelikte mallar olduğu vurgulandı. Bu durumda özel hayattan beklenen toplumsal doyum, insanların kişisel/bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için elinde kalan belki tek alternatif olan çekirdek aile çerçevesi içinde hapsoldu.

Kişisel özerklik böylesine sahte bir temele bağlandıktan, kişinin gelişme imkânları böylece bireyselleştirildikten, toplum ve topluluktan (cemaatten) koparıldıktan sonra, birey kendisini kuşatan çevreyi oluşturan mallarla bütünlüğmeye itildi. Modern insan büyük ölçüde temel ihtiyaçları dışında oluşan ve onun doğasına yabancı, ama toplumsal açıdan makbul olan bu yapay çevrede kişiliğini aramak durumunda kaldı. Bu kişilik, amacı kâra yönelik üretim sürecinin kendisine zorla kabul ettirmiş olan örgütlenisi içinde yaratılan sahte ihtiyaçların belirlediği yapay bir kişiliktir. Böylese bir kişiliğin oluşumu, büyük ölçüde sistemin gerekli sayıda metalara sahip olmakla gerçekleşmektedir. Coca Cola'nın «gerçek şey» olduğu yerde, bireye, bir otomobil reklamında görünen dilberin geçici sahibi olmak veya belirli bir cins kumaş giyen yakışıklı delikanının veya bayanın kendisi olmak sahte imkâni sunulmaktadır. İşte modern kapitalist toplumun, onu oluşturan bireylere sunduğu nihai gerçeklik budur.

Benimsettirmek istenen bu gerçekliğin inandırıcı olması için insanların her türlü toplumsal/kültürel köklerden ve geleneklerden koparılp, bireyselleştirilmesi gereklidir. Ancak bundan sonra insanlar yeni hayat ve değer

kaliplarına kolayca alıştırılabilirler. İstenilen amaç, kapitalist toplumda, iş/üretimin örgütlenmesinden başlayıp, bireysel tecrübe varan bir süreç içinde gerçekleştirilir.

Görlüyor ki, buraya kadar izlenen analiz, klasik Marksist teorinin, emeğin toplumsallaşmasının (emeğin büyük işyerlerinde toplanmasını) devrimci bir işçi sınıfı bilinci geliştireceği teziyle yüzde yüz uyuşmamaktadır. Yüzde yüz terimini kullanıyoruz, çünkü, emeğin toplumsallaşması, bir işçi sınıfı bilincinin doğuşu için gerekli bir ön-koşuldur. Ama, 20. yüzyıl A.B.D.'sında ve Avrupasında görüldüğü gibi, bu ön-koşul, iş-güçünün ayırmamasını sağlayan ve devrimci bir işçi sınıfı bilinci doğmasını önyeten bir etmen de olabilir.

Adı geçen ülkelerde, kapitalist örgütlenmenin yapısından dolayı işyerinde başlayan devrimci hareket, öğrenci hareketleri, kadınların özgürlüşmesi hareketleri, etnik grupların başkaldırıları şeklinde patlak vermiştir. Fakat, tüm yabancılştırıcı ve ayırtıcı etkisine karşın, işyeri, yine de siyasal amaçlı örgütlenme için en stratejik alandır. O halde emekçileri bütünlüğtmek, onların siyasal potansiyelini harekete getirmek için saptanacak her program hem işyerini, hem de onun dışındaki toplumsal-siyasal alan arasındaki ilişkiye gözterek hazırlanmalıdır.

İŞ DEMOKRASI VE YENİDEN ÖRGÜTLENMENİN KOŞULLARI

Kapitalist üretim tarzında iş barışı ve işçilerin karar alma sürecine katılması bugünkü uygulama içinde, işçilerin bazı yöneticileri kendilerinin seçimleri, üretimle ilgili bazı konularda oy kullanmaları gibi mekanizmalarдан öteye geçmemiştir. Ne var ki, varolan üretim örgütlenmesi üzerine bina edilen bu mikro-parlementer sistem, işçinin baskı, sömürü ve yabancılılaşma süreçlerinin etkilerinden kurtulmasına yetmemektedir. Çünkü, işçiler, hâlâ katıldıkları işin örgütlenisi ve üretimin başından sonuna dek yürütülmlesi/planningi için kendilerinin dışındaki uzman ve yöneticiyle bağlı kalacaklardır. Seçim için işçilerle sunulan yönetici adayları ve teknolojik açıdan önlerine sunulan yönetici adayları ve teknolojik açıdan önlerine sunulan seçenekler, bu uzmanların saptadıkları seçeneklerdir.

İş örgütlenmesinin (yapısının ve amacının), yönetim biliminin ve üretimde kullanılan teknolojinin birer mitoloji olmaktan çıkıp, işçinin bilgisi ve katmasına açık olması, üretiminde, ürünün de yeniden onu yaratan kolektivitenin malı olmasını sağlayacaktır. Modern insan ancak emeğinin ereğini ve örgütsel yapısını kendi biçimlendirdiği sürece, emeğine ve onun ürününe olduğu kadar, kendi yaratığı dünyaya yabancı olmaktan kurtulacaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi modern kapitalist işyerinin örgütsel özelliği yüzünden ön-

leniyorsa, siyasal bilinc işyerine dışarıdan getirilmelidir. Çünkü, toplumsal çelişkilerin alanı sadece işyeri değil, sınıf çıkarlarının karşılaştığı, çatıştığı tüm toplumsal ilişkiler ve kurumlardır. Bu ilişki alanları ve kurumlarda (ki bunların en önemlisi devlettir) çelişki daha belirginse, siyasal seferberlik bu alanlardan başlayabilir¹⁴ ve İşyerine vardırılabilir. Önemli olan, çelişkilerin sağlıklı olarak saptanması ve seferberliğin yeni bir toplum düzeni yaratacak içerikle yüklenmesidir.

¹⁰ Erdoğan Soral ve İlhan Tekeli, *Halk Sektörü* (Ankara, 1977).

¹¹ John and Barbara Ehrenreich, «Work and Consciousness» *Monthly Review* (Temmuz-Ağustos, 1976) Sh. 10-18; H. Braverman, a.g.e.

¹² S. Marglin, a.g.e.; David M. Gordon, «Capitalist Efficiency and Socialist Efficiency» *Monthly Review* (Temmuz-Ağustos, 1976) Sh. 19-39.; H. Braverman a.g.e.; J. ve B. Ehrenreich, y.a.g.e.

¹³ Yukarıda belirtilen yapıtların yanında, güçsüzlüğün, yabancılışmanın ve «geri çekilmenin» nesnel temellerinde burada geliştirilmeye çalışılan tezle aynı doğrultuda olmasalar bile, «modern insanın» karşılaşacağı bu sorunları sonuç olarak aynen benimseyen bazı bilim adamları ve yapıtları sunlardır:

W. Erbe, «Social Involvement and Political Activity, A. Replication and Elaboration» *ASR*, 1964, 29, Sh. 198-215;

E. Fromm, *The Sane Society* (Greenwich: Fawcett Publications, 1955)

K. Keniston, *The Uncommitted: Alienated Youth in American Society* (New York; 1965)

L. Lipsitz, «Working-Class Authoritarianism: A Re-evaluation» *ASR* 1965, 30, Sh. 103-109; ayrıca «Work Life and Political Attitudes: A Study of Manual Workers» *APRS*, 1964, 58, Sh. 951-962.

M. Seeman, «On the Meaning of Alienation» *ASR*, 1959, 24, Sh. 783-791.

Aynı yazarın, «Alienation and Knowledge: A Comparative Study of Powerlessness and Learning» *Sociometry*, 1967, 30, Sh. 105-123.

Aynı yazarın, «On the Personal Consequences of Alienation in Work» *ASR*, 1967, 32, Sh. 273-285.

¹⁴ V.I. Lenin, a.g.e. ve *What Is To Be Done* (Peking: Foreign Languages Press, 1973).

¹ Karl Marx, *Capital* (New York: International Publishers, 1973) Cilt 1, 3. Kısmı ve sonrası; Ernest Mandel, *Marxist Economic Theory* (New York: Monthly Review Press, 1970) Cilt 1, 3. Bölüm; *The Transition From Feudalism to Capitalism: A Symposium* by Paul M. Sweezy, H.K. Takahashi, Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill. (New York: Science and Society, 1967).

² Frederick Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State* (New York: International Publishers, 1970); Karl Marx ve Frederick Engels, *The German Ideology* (New York: International Publishers, 1973) Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books, 1969); V.I. Lenin, *The State and Revolution* (Peking: Foreign Languages Press, 1970) 1. Bölüm; Karl A. Wittfogel, *Oriental Despotism* (New Haven, London: Yale University Press, 1964) 3. Bölüm ve sonrası.

³ Harry Braverman, *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century* (New York: Monthly Review Press, 1974); Hans Gerth ve C.W. Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946) Sh. 50.

⁴ Karl Marx, *The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (ed. Dirk J. Struijk) (New York: International Publishers, 1968) S. 106-119; ve *Early Writings* (T.B. Bottomore'un çevirisi) (New York: McGraw-Hill, 1964); Karl Marx ve Frederick Engels, *Selected Works in Two Volumes*, Cilt 1 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1968) «Ücretli Emek ve Sermaye Bölümü».

⁵ Yukarıdaki yapıtların dışında: Erich Fromm, *Marx's Concept of Man* (New York, Frederick Unger Pub. Co., 1961; Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958); Fritz Pappenheim, *The Alienation of Modern Man* (New York: Monthly Review Press, 1959); Robert Tucker, *Philosophy and Myth in Karl Marx* (Cambridge: Cambridge University Press, 1961); Robert Blauner, *Alienation and Freedom* (Chicago: The University of Chicago Press, 1968).

⁶ Doğu Ergil, «Kapitalist Toplumda İş ve Yabancılışma» *Tüm İktisatçılar Birliği Aylık Bülteni* (Kasım, 1975); Michael Harrington, «Marx versus Marx» *New Politics* Cilt 1 (1961) Sh. 112-123; Harry Braverman, a.g.e., Luis Althusser ve Etienne Balibar, *Reading Capital* (New York, 1968); Richard C. Edwards, «Alienation and Inequality: Capitalist Relations of production in Bureaucratic Enterprises», Harvard Üniversitesi'nde verilmiş olan doktora tezi (1972).

⁷ Marx ve Engels, *Basic Writings on Politics and Philosophy* (ed. Lewis S. Feuer) (Garden City, New York: Anchor Books, 1959) «Manifesto of the Communist Party»; Karl Marx, *Grundrisse* (David McLellan çevirisi) New York, 1972).

⁸ Yukarıda adı verilen yapıtların çoğunda bu tez işlenmiştir. Daha pek çok düşünür ve yapıt adı verilebilir.

⁹ Doğu Ergil, a.g.e.; Robert Blauner, a.g.e.; Ely Chinoy, *Automobile Workers and the American Dream* (New York: Doubleday Co., 1955); Stephen Marglin, «What Do Bosses Do?» *Review of Radical Political Economics*, (1974 Yaz sayısı).