

# ŞİİRLER

## AĞIT

— şanlı profilo direnişinde şehit  
düşen yiğit işçi yakup keser'e —

alandanda ezgisi içinde marşın  
kan çiçeği açmış kalbinde kurşun  
kefeni biçilmiş bilmem kaç arşın  
dokuduğu bezden dostlarım bezden

dışında kenetli bir sınıf kını  
adamış emeğin uğrunda canı  
karışmış terine al kızıl kanı  
yarası yaramız sararız tezden

yörede yavrular uğrunur döner  
dağlanmış bağırmız göğünür yanar  
bu zulmün ateşi gün olur söner  
geriye kül kalır kor gibi közden

faşistlere bayram konaklar süslü  
işçilere mahrem kondular yaslı  
dağlar dumanlıdır ovalar sisli  
acımız ağıdur akıyor gözden

fabrikaya adı verilir bir gün  
patronun defteri dürülür bir gün  
işçinin düzeni kurulur bir gün  
elbet yüründükçe bir doğru izden

## IRGATLAR

ovalarda ordu ordu oluşan  
ovalara ordu ordu doluşan  
ırgat katarları birbirine ulanıp gelen  
ninnilendiği yerlerden  
çiçeklerin

böceklerin

çocukların

dolanıp gelen yorgun ayışığında  
yürürler eteğinde dağların  
yürürler eşiğinde çağların  
yürürler

toprağı yoğururlar  
güneşin ebeleri  
güneşe bebeleri  
tarlada doğururlar  
sıtmaya inat  
sıcağa inat  
sızıya inat  
sancıya selam  
sancıya  
sancıya

ter kurur tuz olur alınlarında  
toprak savrulur toz kalır alınlarında  
ve gözlerinde gölgelenir başak kılıcı kirpikleri  
ve avuçlarında belgelenir emekleri çatlak  
çatlak

avuçlarında okunur dünleri  
avuçlarında okunur günleri  
avuçlarında dokunur yarınlar  
türküsülle çarkın çekici  
döne  
dövüle  
dövüle  
döne

tütün tütün tüterler  
buğday buğday biterler  
koza koza çatlayıp  
pamuk pamuk yeterler  
ağarılar günboyu  
kara tarla üstünde  
boy verir insan soyu  
toprağa yürür kökleri  
dalları sarar gökleri  
yaprakları buluttan  
yıldızdan yemişleri  
sonsuz mavisinde  
mavinin sonsuzunda  
bir ezgidir dillerinde:  
«vur çapayı çapayı  
vur kazmayı kazmayı»  
Sömürgene

kemirgene

kenetlen vur yumruk yumruk  
kanatlan vur kartal kartal  
vur ki duyulsun sesin  
dillere destan olsun  
illere destan olsun  
kavgada ustan olsun  
dönen çark döven çekici  
«vur çapayı çapayı  
vur kazmayı kazmayı»

### İŞÇİNİN UYANIŞI

Kurulmuş saat gibi  
uyaniverdi anında  
soyunuverdi uykuyu  
soyunuverdi geceyi  
şafağı kucaklayıp  
giyiniverdi gündüzü  
alını ak aydın yüzü  
ekmeğe katık teri  
düştü yola yol ustası  
göz göz çelikten petek  
ve ateşten bal ustası  
ocak piri gerçek ari  
kanatları yelken yellere  
kavgaları destan dillere  
kavgaları şan

### İŞÇİNİN İŞE GİDİŞİ

işçi yoldadır şimdi  
yürüyene bakıp bakıp yürüyor  
köpüklenmiş sağrılar  
doru atlar ter içinde  
işçi yoldadır şimdi  
çürüyene bakıp bakıp yürüyor  
kör uykuda uğrular  
asalaklar kir içinde  
işçi yoldadır şimdi

### İŞÇİNİN İŞYERİ

fabrikada atelyede  
çark çekip ve örs sesi  
bir çoğul iş türküsü  
döner söyler  
döver söyler  
bir uyum ki birlik eyler  
bilince birlik  
olunca birlik  
yel eser aşınır

sel basar taşınır  
gün vurur çatlar kaya  
dağları oya oya  
tüneller açılır  
kanallar açılır  
kahraman kollarıyla  
işini işleyen işçinin

### İŞÇİ İŞİNDE

başladı bağırma bacalar  
kaldırırverdi şalteri kolu  
ışıklar yandı  
bir yeni gündü gün  
dünden döllenişmiş  
yarına gebe  
bu iş bu uğraş bu çaba  
bu ter içinde yaşama  
bu kan içinde ölüm  
diyerek döndü çark  
bu bin yıllık zulüm  
diyerek indi çekici  
ve soludu hincini körük  
ocaklar yandı  
kıvılcım kustu küle gizlenmiş közler  
alevle aydınlandı dost yüzler  
aşkla ışıdı

### İŞÇİNİN İŞ DÖNÜŞÜ

kaynayan kovan içinde  
dövülmüş örsünde kızgın demifin  
kanıyla kızaran kara kömürün  
kuzguni ışıltısı gözlerinde  
kavgalara yürüyor kıvançla  
sevdaalara veriyor yüreğinin dağını  
ve dövülen davulu dinliyor alanlarda aşk ile  
her seste bir halkası kopuyor paslı zincirin  
ve duvar duvar çatlıyor kapkara zindan  
bir kılıç daha sıyrılıyor kından  
bir kurşun daha sürülüyor namluya  
bir sayfa daha çevriliyor kitap  
okumaya son sözü  
son sözü söylemeye

### TERSANE İŞÇİSİYİM BEN

tersane işçisiyim ben  
omurgalar oluşturan  
iskeletler geliştiren  
layna alan\*

\* Layna almak: (line, doğru, çizgi. İng.) Gemi ma-  
kinasıyla pervane arasındaki doğrultuyu hesaplama,  
makina yatağına titizlikle oturtmak anlamına gelen bir iş deyimini.

layna alır gibi yaşayan  
ve donatan gelin duvağı gibi ışık ışık gemiyi  
ve kızağa çeken kanter içinde  
ve demiri demire dolayan  
ve çeliği çeliğe ulayan  
buhar içinde  
har içinde

tersane işçisiyim ben  
doğudan batıdan  
kuzeyden güneyden  
katar katar gelenim  
işini bilenim  
uğraşını bilenim  
bilgi  
hüner  
ve deney kuşamışım kuşaktan kuşağa  
uyumla çalışır ellerim  
uyumla çalışır kollarım  
uyumla çalışır bedenimle beynim  
kıldan ince değil boynum  
ilk grevi ben yapmışım  
dinden öte

dilden öte

renkten öte

cenk etmişim cenkten öte  
emekte buluşmuşum

### EMEKTE

tersane işçisiyim ben  
saldan başlamışım işe  
kayığa kalyona varmışım  
denizin üstünde yüzen  
altında yüzen denizin  
gemilere varmışım  
kaç devran görmüşüm  
kaç ömür sürmüşüm  
çıkma gel bir gün  
baka gel bir gün  
daha bir anlarsın

### EVİRİMİNİ İNSANIN DEVİRİMİNİ İNSANIN

tersane işçisiyim ben  
gemiler yüzdüren terinde  
karadan denize  
denizden denize  
dünya birleştirenim  
dünya değiştirenim  
okyanuslarda yelken yelken kanatlı  
okyanuslarda yel yel dolaşan benim  
ulaşan benim

kıt'adan kıt'aya  
payım var bilinmeli

keşfinde amerika'nın  
tersane işçisiyim ben  
düşüme girer gemiler  
kızağa alınışı girer  
denize salınışı girer  
ufağı

ortası

irisi

denizi ve karası

girer

düşümün yarısı deniz  
karadır yarısı  
tersane işçisiyim ben  
ay doğar

kan ağarır bağrımda

güneş doğar

tan ağarır bağrımda

günü ilk muştulayan ben olmuşum ufkunda  
bu yurdun

ilk ben görmüşüm yelkenini engindeki geminin  
kırmızı turuncu gibi dönen dünyanın  
yanan dünyanın

anlamışım özünü

biçimini bilmişim

ilk vuran dalga olmuşum

katı kayalara

katı kıyılara

son vuran dalga değilim

son vuran dalga da dalga

son vuracak dalga değilim

son vuracak dalga da dalga

dalga da dalga

### DOKUMACILAR

ne iyi  
ne güzel  
ne gerçek  
argaçları\* arışlara\* dolayıp  
ibrişimi ibrişime ulayıp  
dokumak dokuna dokuna  
dokunmak dokuya dokuya  
yaşamayı yan yana  
yan yana yaşamayı  
işte biz

bilinci

inancı

ve umudu

\*Argaç: Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik,  
atki.

\*Arış: Uzunlamasına olan iplik dizisi, çözgü.

tel tel eğirenleriz  
çile çamuruyla yoğuranlarız  
ve doğuranlarız  
tezgâhların başında hayatı yeniden  
yani canı can eden  
kanı kan  
teri ter  
ve her seher  
güneşi kucaklayan  
bursa'da ipekböceği  
örse de ipekböceği  
kozasını önceden  
öndeyiz ondan  
biz ki  
dikerken düşünmüşüz  
dokurken düşünmüşüz  
ve vermişiz rengini kanımızın  
al duvağına gelinin  
çizmişiz haresini gözlerimizin  
nakışına halının  
kumaşın nakışına  
nakışına kilimin  
iki elimin  
işlediği iş gibi  
— gergefe gere gere  
çıkırığa sara sara —  
yaşamayı sevişimiz  
barış için savaşımız  
zincirleri kıra kıra  
zindanlara vura vura  
ışıkla  
yumrukla  
ve yürekle volkan volkan  
sarı sarı ışıyan  
duru duru ışıyan  
gökyüzünü yıldız yıldız  
dalga dalga denizi  
ve yeryüzünü yeşil yeşil  
biz yazar  
biz okuruz  
biz dizer  
biz dokuruz  
bahar bayramlığı olur  
yeni doğan çocuğun  
yeni doğan çocuğun  
seher aydınlığı olur  
seher aydınlığı  
SEHER

### GÖLGEM GÜLMÜYOR

60 voltluk bir ampul tavanda toza bulanmış  
şıp şıp damlayan su tanelerince kabus kuduza

kapılmışa sanki  
yanıyor biteviye beynime bekçi gibi tepemde  
ve açlıktan ölüme aday sinekler konuyor  
üstüne sinekler uçuyor üstünden  
sırılsıklam sıkıntı sarkıyor tavanda sıırılsıklam  
sıkıntı sarıyor her yanı  
gölgem gülüyor  
mengene oluyor kafama dört köşeli duvarlar  
kaşlarım dağlar ekleniyor kahırdan alırım  
çatlıyor  
yorgunluk yükleniyor kirkiplerime kirden  
kederli  
ve acıyla kasılıyor çizgileri yüzümün  
gölgem gülüyor  
örümcek ömrünü örüyor köşede örümcek  
ölümünü  
küfün kokusu geliyor burnuma küfrün korkusu  
adım sesi geliyor ötelere anahtar sesi  
geliyor  
uyanveriyor saç tellerim alarm almışcasına  
aniden  
ve tuzu kurumuşcasına yanıyor gözbebeklerim  
gölgem gülüyor  
yaprak yaprak yarılıyor  
damar damar geriliyor yüreğim  
irkiliyor el değdikçe ürperiyor üşüyor  
yalnızlıktan yalınlıktan sızılı  
gölgem gülüyor  
aşıyorum bir duvarı  
tel örgüyü geçiyorum  
koşuyorum bir bozkırda  
düşte düşe düşe  
yaşıyorum bir bozkırda  
düşte şaşa şaşa  
şaşa şaşa uyanıyorum  
ampul sırtıyor somurtan yüzüme  
gölgem gülüyor  
karadan nasıl doğuyor güneş denizden nasıl  
nasıl batıyor denizden güneş karadan nasıl  
artık biliyorum görüyorum artık  
deminde devran sürüyorum artık  
cehenneme girip de ateş almadan çıkmayan  
dostların

ve dağyelini  
dereselini  
yıldızyağmurunu yaşar oluyorum  
ayaklarım yerde

GÖLGEM GÜLMÜYOR  
GÖLGEM GÜLMÜYOR

Birikim 25/22

### DESTAN EYLE

destan eyle  
destan eyle  
gir düşüme destan eyle  
destan eyle  
destan eyle  
vur düşüme destan eyle  
yüreğim yarılın narca  
kanterim karılın harca  
fermanımı asıp burca  
destan eyle  
destan eyle  
unut diye uzağa sür  
umut diye tuzaga sür  
vur bu kuşun kanadın kır  
destan eyle  
destan eyle  
konacak hali kalmasın  
gül dalına yaprağına  
dönecek hali kalmasın  
dönecek hali kalmasın  
destan eyle  
destan eyle  
çiğ düşmüş çiğdem çiçeği  
sinemde salkım saçağı  
değilsen sevda kaçağı  
destan eyle  
destan eyle  
yetmişiki dile birden  
destan eyle  
destan eyle  
yedi düvel ele birden  
destan eyle  
destan eyle  
maral gözlü yarisen sen  
eğer nazlı yarisen sen  
bu yarayla yıkılmam ben  
destan eyle  
destan eyle  
gir düşüme destan eyle  
destan eyle  
destan eyle  
vur düşüme destan eyle

### İKLİMDEN

dumanlı bulutlu başım  
dostlar iklimden iklimden  
bir gurbetçi göçmen kuşum  
dostlar iklimden iklimden

böcek oldu uçtu ahım  
çiçek oldu açtı vahım  
çiçek erken verdi tohum  
dostlar iklimden iklimden

şarap rengi kan bendedir  
can kuşuyum can bendedir  
doğamamış gün bendedir  
dostlar iklimden iklimden

balım acı ben bir arı  
su bulanmış akmaz duru  
sonbaharım sarı sarı  
dostlar iklimden iklimden

ömür oldum ele verdim  
toprak oldum sele verdim  
yaprak oldum yele verdim  
dostlar iklimden iklimden

şarap mayalı üzümde  
bir bulut kaynar gözümde  
buz tutmuş acı yüzümde  
dostlar iklimden iklimden

içmişim mey kanmamışım  
yaralanmış onmamışım  
yağmur olmuş dinmemişim  
dostlar iklimden iklimden

gök çatlasın yer yarılın  
dünya yeniden kurulsun  
bulanık sular durulsun  
dostlar iklimden iklimden