

# ŞİİRLER

## PARÇALANMIŞ ŞİİRLER

1

Karın yağmura bırakarak yerini  
Göğü bırakarak çekildiği mevsim güzdü  
Yüzümü dalsitan, titreyişlerle gelen  
Güzdü kendini getirerek bırakan

O çok yorgun karın yerini yağmura bırakması  
Aynı kar aynı yağmur, çamurlu o gök  
Aynı bomboş sokaklar aynı tadyıla  
Geçmiş, kaç güz geçmiş değerek sokaklara  
Kanımı çürütür bakınca hasret

Bedenler sürgüne gönderilmiş  
Kalbim,  
ışgaldedir.

2

Durdum karanlıklar içinde  
Gün kaymış akşamın bezgin avuçlarından  
Durdum karanlıklar içinde

Çalıp duran kornalar, kamyon uğultuları  
Bir yıldız parıldayışı kayıp giderken  
Durdum acıları düşündüm bir bir  
Tutsak bedenler tutsak yürekler  
Bir ayrılığın için için kanaması  
Denize varamıyan sular acısıyla

Cazın geceyi yırtan uğultusu  
Bir yaz gecesi şenliği, gökte ay, taşra  
düğünleri

Ve geride kalanların, bir başına  
Bir başına kalanların o en zorlu gecesi  
Kız ağlar karanlık odalarda  
Oğlanların şarap kokuları duyulur  
gözyaşlarından

Gördüm geceler boyu geride ağlayanları  
Bir aşkın ardını gördüm, o gizemli kanamayı.

3

Durmadan imgeler doğurtur yaşamak  
Başiboş, bir o kadar zavallı  
Kendi başına titreyen, mağrur ya da  
Diri, kuşkulu, gergin şakırtılarıyla  
Bir türlü dinmez ağrıları

Bir öpüşün yarattığı, bir coşkunun  
Öfkenin umutsuzluğun esrikliğinin  
Yürekten bir merhabanın, karşılıksız bir  
selamın

Bırakılmışlığın şehirle çarpıştığı yerden  
Kendimin kendimle çarpıştığı yerden  
fışkıran

İmgeler imgeler, yürek yongaları  
Ey saklı güzelliğim benim, üşüyen kirpiklerim  
Yirmi şu kadar yaşım hızla eskijen yanımda  
Ve başımı döndüren, uykumu kıpırdatan  
İnatla soluyan geceler boyu  
Kanıma savrulan yıldızlar, çiçek tozları.

4

Yorgunum, sesimde bir boğukluk  
Bir onmaz yara bir çıban başı  
Bir çıban başı halinde ve kanıyor sesim  
Betonarme aşkların, kara şehrin, gecenin  
ortasında

Bir başına

Bir dostum olsa şimdi, otursak içsek  
Hayâlî bile işitli, derin  
Bu değil mi yüreği harlı kılan zaten

Çünkü ağırlığı vardır hayatımızda  
Sevdanın kavganın yeri kadar  
Dostların, dostlukların da.

### BİR BAŞINA YOLCULUK

Sana ulaşmak için yüreğim ürpererek  
Çılgınlıklar yüklenerek yollar aştım  
Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su  
Gözlerini ansitan çiçeklerle dalaştım

Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su

Yolcuya şiir ve şarkı gerekirmiş  
Bir de anların yakıcı uğultusu  
Camın buğusunu sildim, tepelere baktım  
Buzu parçalıyarak bir çiçek açıyordu

Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su

Sis şakaklarımı inatla ovalıyorken  
Camlar parçalıyor koyak diplerinde onu  
Yanımsıra sis ve orman akıyor ve orman  
Sis bendeki ormanı dağıtı tutamıyordu

Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su

Sabah bir bulut gibi bırakınca beni  
Usulca koyduğumda yüreğimi toprağa  
Gerilerde kalacak ayrılık korkusu  
Buzlar çözülebilecek bakışlar altında

Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su

Sana sıyrılarak geliyorum dağ yalnızlığından  
Sis dağılsın, dağılsın artık gözlerinden

Birikim 36/24

Gül de yüreğime yağan karlar erisin  
Gözlerinde uçusun bunların uğultusu

Bir kış günü. Dağ geçidi. Ağır akan su

### NOKTÜRLER

1

Güz bir kanat vuruşu olunca yüzümde  
Dağılıyorum kalbimden gecenin esrarına  
Gözlerin uçsuz ve daha da derin bana  
Defneler mersinler de var çocuk gülüşleri de  
Ve ben seni oralarda görüyorum da  
Bir yürek ağrısında baharın gülümsemesinde  
Kimseler anlamıyor, buluşuyoruz gizlice  
'Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında'

2

Yağmurun usta parmakları var  
Yürek ağrılarını onduran, ovalıyan  
Ben içimde üzgün ve kırık bir şarkı  
Dinlerken bu yırtıcı, sessiz kasırgayı  
Bir kanat vuruşu oluyor sevdiğimin sesi  
Ne çıkar eğilip öpmesem boynundan  
Değil mi ki beni birleştiren burdan  
Değil mi ki ayrılık düşüncesi.

3

Şimdi karşımda dursan baksam, kendimi  
yitirsem  
Baksam başımı döndürerek bir çılgınlık  
halinde  
Bulutsuz bir gece vakti yani ay sıyrılmışken  
Gözlerinden yıldızlar serpilir gözlerime

Yıldızlar: Derin bir ferahlık olarak gözlerinde

4

Kaç zaman oturdum seni izledim  
Gözlerinden taşan denizin kıyısında  
Kulaklarımı oymuş kelime yol ortasında  
Kaç zaman oturdum seni izledim

Beyaz bir rahatlıkla, bahar içinde  
Sen gelir usulca vapura binerdin  
Yakanda bir şair rozeti, yakıcı gülümsemele  
Dövüp dururken iskeleyi yüreğim  
izmir'de, vapur iskelesinde

5

Sağaltır gözlerin ağırlı gözlerimi  
Sana bilerek yanaşıyorum acılar yontmak  
için

Ten kavrulacaksa eğer ısıyan göz de vardır

Gül de çocuklar gülsün gözlerinde gülünce  
Tezgahta demir şenelince tarlada pamuk  
Sonradan bir bir ayıklansın acılı harfler  
Bir çocuk ağlayınca koştur ki gözyaşı  
kurumasın.

### DAĞIM BORAN

Gözlerin tutuşturunca bendeki barut  
karanlığını

Sana varınca kuşklar sanrılar sorularla  
Sana varınca yüzümden hüznler sıçratarak  
Paslı dilim dayanıyor ağızımın çeperine  
Etimi çizdirerek geçiyor damarlarımdan  
Uğultusu ince fikrin.

Ben, beni dünyaya çarptıran o ezginin  
O başdöndürücü esirmenin burcunda  
Vardığım bu yol ağzına yüreğimi koyunca  
Gerçekten yürekbağı olduğunu  
yaşadıklarımın

Evet, anlıyorum.

Birikim 36/25

Kızlar gergef işlerdi gül dalından, baharda  
Herkesler bunalırken ağızda bulantı benim  
Karardı aşklara çarçabuk teşne yanımda  
Bir kanmazlık boşalttı damarlarıma diye  
yıllar

Yüzüne sızan okyanusun rengini bildim  
Bir başına kaldım senin tirşeliğinde.

Bir uçurum kıyısı gözlerin, mağrur ışıltılı  
Bir cehennem boşanabilir damarlarımdan

Acın dağılsın acılarımı, buna razıyım  
Sağnaklar yazgımsa eğer gözlerindeki olsun  
Alnım ferahlar o zaman,  
Telim düzen tutar.

Böylece, karılsın diye harçlar ağdalı terimizle  
Madem ki olancası iki rahmetten biri  
Vardım şuramda zifirî bir aydınlık  
Vardım gözlerim bir yangın yeri  
«Hadi çığrımdan çıkart beni.»