

Bu sayıyı sizlere sunarken, yeni ekonomik durumun yayın hayatını ve bu arada **Birikim**'i doğrudan doğruya ilgilendiren bazı etkilerinden bir kez daha söz etmek gereğini duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, bu dönemde dergiler «onbeş günde bir» veya «ayda bir» çıktıklarını ilân edebilecek nesnel güvenceden yoksun durumdadılar. En gerçekçi tutum, «kağıt bulduğu zaman çıkar» demek herhalde. Bu koşullarda «Aylık Sosyalist Kültür Dergisi» **Birikim** de kendiliğinden iki aylık bir dergi haline geldi. Neredeyse bir yıldır bizleri en çok bunaltan sorunlardan biri bu. Gerçi zor koşulları herkes biliyor, ama gene de, aylık dergiyi iki ayda bir çıkarmak üstümüzde gerçekten büyük bir psikolojik baskı yaratıyor —verdiği sözü tutamamak gibi bir şey. Ayrıca bu durum mali bakımdan da büyük bir sakınca yaratıyor. Bütün sabit giderler değişmeksizin, piyasaya bir mali ayda bir kere sürecek yerde iki ayda bir kere sürmek, maliyetleri iki kat artırıyor.

Bu nedenle Şubat sayısını teke indirmeye çalışmışken, bu sefer yeniden Mart-Nisan'ı birlikte çıkarmak zorunda kaldık. Bunun iki sayılık dergilerin sonucusu olacağını ve bundan sonra normal yayına döneceğimizi umuyoruz.

İkinci —ama birincisine oranla önemsiz— bir gecikme nedeni, derginin görece daha güncel olan «Uluslararası Olaylar ve Sorunlar» ve «Türkiye» bölümleri oldu. «Teorik» bir aylık dergi olarak kurulan ve birincil görev olarak da bunu üstlenen **Birikim**, şözkonusu bölümleri yayımlamakla, kendi yapısına aykırı bir işi yüklenmiş oluyordu. Şüphesiz güncel olmayı amaçlayan aylık dergiler de olabilir, ama aylık süre böyle bir işleve yatkın olmadığı için bunlar geçen ayın bir tür özeti sunmakla kendilerini sınırlamak zorundadırlar. Daha çok geçmiş

(bir aylık dolaysız geçmiş) açıklamak diye özetlenebilecek böyle bir etkinlikle, **Birikim**'in aslında amaçladığı, dolaysız geleceği aydınlatmaya yönelik yorum yapma işlevi de birbirinden bir hayli farklı hedefler ve mekanizmanın tamamen değişik şekilde kurulmasını gerektiriyor. Bugün de kesin bir çözüme ulaşmayan kağıt darlığı, bundan kaynaklanan gecikme tehlikesi gibi etmenler düşünüldüğünde, şözkonusu «güncel» bölümler iyiden iyiye bir «fazlalık» haline geldi. Şimdiye kadar dikkat etmiş olacağınız gibi, bazı yorumlar, öngörükleri olaylar filen gerçekleştikten sonra yayımlanabildi ve işlevini kaybetmiş oldu.

Bu bölümleri koyduğumuz dönemde de, amaçlanan iş ile aylık dergi yapısı arasındaki aykırılığı belirtmiştik. Önemli olan, bu bölümlerin kapsadığı bilgi alanının gerekliliği idi. Bu gerçeklik şüphesiz bugün de var. Ancak yayın koşullarındaki, o zamandan bu zamana somutlaşan güçleşme süreci, göze alınan yetişememe marjını iki kat yükseltmiş oldu. Bu nedenle, **Birikim**'deki güncel bölümleri artık kaldırmaya karar verdik.

Yukarıda anlatılanlardan sonra bunu söylemek, akla hemen, bu güncel bölümlerin işlevinin ne olduğu sorusunu getiriyor elbette. **Birikim**'in yapısıyla artık uyumsuz hale gelen bu bölümün işlevi elbette gene var. Hem de, **Birikim**'in yapabileceğinden çok daha geniş bir kapsamda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bu artık ayrı —örneğin onbeş günlük— bir yayın organının işidir.

# **Birikim**